

5 april 1968

Goedenavond, vrienden.

Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Denk zelf na. Mijn onderwerp is, - voor de zoveelste maal, maar weer opportuun -:

TENDENSEN EN GEESTELIJKE INVLOEDEN

Indien u in deze tijd eens rond u ziet, zult u kunnen constateren dat een groot aantal mensen wat overspannen is. Ook ziekten, plotseling noodzakelijk wordende ingrepen van medici enzovoort ligt op het ogenblik boven normaal. Daarnaast kampen vele mensen in deze dagen met problemen rond de ademhaling en onaangename of krampachtige gevoelens rond de hartstreek. Men kan natuurlijk stellen dat dit alles een zeer natuurlijke zaak is, een kwestie van voorjaarsmoetheid. Maar het feit dat vele kwalen, ziekten van geheel verschillende aard nu opeens en gelijktijdig tot uiting gaan komen, terwijl daarnaast bij velen kwesties van temperament een zeer grote rol zijn gaan spelen, kunnen wij dit mijn inziens echter niet zo maar en zonder meer op deze wijze verklaren. Er is immers zowel fysiek als psychisch overal sprake van een groot aantal meer of minder ernstige moeilijkheden. Wanneer men zich de moeite geeft eens op te letten, zal men in het leven vele malen, ook zonder dat de lente daarbij als verklaring kan dienen, kunnen constateren dat stemmingen en reeksen van kwalen gelijktijdig op plegen te treden. Helaas pleegt men aan deze verschijnselen niet al te veel aandacht te besteden.

In het verleden hebben wij u reeds vele malen voorgelicht over bestaande kosmische tendensen en daarnaast gewezen op invloeden binnen het zonnestelsel die eveneens bepaalde tendensen ten gevolge hebben. Een astroloog zou hier ongetwijfeld spreken over de invloed der sterren. Ik geef er echter de voorkeur aan mij niet zo zeer vast te leggen ten aanzien van de oorzaak van dit alles. Zeker is echter dat degenen, die zulke verschijnselen constateren, al moeten toegeven dat niet stoffelijk kenbare of waarneembare oorzaken vaak een zeer grote inwerking vertonen op de mensheid. Daarnaast zal men misschien spreken van een geestelijke invloed, die zich op bepaalde tijden ook in denkbeelden en reacties van mensen bijzonder sterk schijnt te doen gelden. Op het ogenblik zijn negatieve geestelijke invloeden weer aanmerkelijk sterker dan in de afgelopen zes maanden het geval was. Hiervoor moet een reden bestaan, zodat men kan aannemen dat de groei van deze negatieve beïnvloeding op een bepaalde basis berust.

Het antwoord op een vraag hierover is eenvoudiger dan men misschien zou denken. De ontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben bij steeds meer mensen een zeker pessimisme doen ontstaan. Men heeft het gevoel dat het met de wereld niet goed gaat, men heeft het gevoel dat men ook zelf in het nauw wordt gedreven. Steeds meer mensen voelen zich ook in hun particuliere leven en mogelijkheden, zowel als in hun rechten, aangetast en menen dat je als eenling tegen de wereld eenvoudig niet meer op kunt. Dit brengt daardoor een zekere haat tegen die wereld en personen met zich. Ofschoon de mens dit laatste zelf niet geheel beseft, is er in toenemende mate en bij steeds meer mensen sprake van een verwerpen van de wereld en verschijnselen daarin, waarbij het Ik zich zozeer betrokken en bedreigd voelt dat van een haattendens kan worden gesproken. Een haattendens brengt de neiging te denken aan of over de ondergang van het gehate.

Er zijn in de laatste weken - naar mij bekend is, het aantal kan dus hoger liggen - alleen in Nederland reeds ruim 140 gevallen geweest, waarbij op de een of andere wijze de ondergang van de wereld of een ramp, die de gehele wereld zou treffen in de nabije toekomst, werd aangemeld. In sommige van deze gevallen was het beeld van ondergang of ramp nog enigszins redelijk weergegeven. Hierbij sprak men bijvoorbeeld over het opeens gebruiken van nucleaire wapens, een explosie van de zon etcetera. De supposities waren weliswaar niet in

overeenstemming met de feiten, maar het geheel was, indien men het punt van uitgang maar als juist aanvaardde zonder even kritisch te denken, nog wel logisch. Andere "voorspellingen" waren minder logisch. Zo werd verkondigd dat een groot deel van Nederland onder de zee zou verdwijnen door het leeglopen van de gasbel. Een niet bepaald logisch of door feiten aanvaardbaar te maken beeld. Een andere voorstelling was een "omringen van de gehele wereld door mosterdgas". De bron van dit "gas" bleef buiten beschouwing. Zoals men ook kennelijk geen rekening hield met het feit dat de genoemde "gassoort" geen echt gas is, maar een in fijne nevelvorm verstoven vloeistof, die bovendien zwaarder is dan lucht en zo de neiging heeft naar de bodem te zakken. Bij de "beschermingsmaatregelen", die werden aanbevolen vergat men maar liever dat dit gas dan de gehele bodem voor langere tijd gevaarlijk maakt.

Om de gegeven remedies in zijn gehele dwaasheid te laten zien, herhaal ik haar hier: men neme een krop sla, goed gewassen en gedroogd, die met azijn moet worden bevochtigd en vervolgens in het gezicht diende te worden gedrukt... Met andere woorden, men kondigt een ramp aan en beschrijft deze, terwijl geen bron voor een dergelijke ramp denkbaar is, en geeft dan een remedie aan, die op zich genomen, vreemd en gebrekkig is, terwijl andere in een dergelijk geval mogelijke en noodzakelijke beschermingsmaatregelen niet worden genoemd. Met andere woorden, het geheel is kennelijk dwaasheid. Toch moeten wij aannemen dat er een geestelijke bron mede aansprakelijk is, daar deze en dergelijke geruchten in hoofdzaak blijken op te duiken bij mensen die zeer religieus zijn, dan wel via bepaalde spiritistische en zogenaamde esoterische kringen in omloop worden gebracht. Van waar dan deze invloeden?

Aardgebonden geesten zijn op de wereld voortdurend actief. De verschillende onlusten van de laatste jaren hebben het aantal entiteiten, die overgaan in haat tegen wereld en mensheid aanmerkelijk doen toenemen. Daar dit enkelingen en geen groepen zijn, is een helpen en beïnvloeden van dergelijke entiteiten vanuit de geest vaak een zeer moeizaam, zoal mogelijk, werk. De meeste mensen hebben, zoals ik reeds duidelijk maakte, het gevoel dat er een ramp of iets dergelijks zou kunnen gaan gebeuren. Vele mensen stralen dan ook iets uit, waarin dit in feite zoeken naar een ondergang - onbewuste tendens om aan moeilijkheden te ontkomen - sterk spreekt. Is het dan een wonder dat aardgebonden entiteiten, die soortgelijke gevoelens koesteren en door onbewuste of halfbewuste harmonieën met mensen op aarde de kans hebben contact op te nemen, trachten langs deze weg hun haat uit te leven, en - nevenbij - verwarring en lijden te veroorzaken door het geven van dergelijke ondergangsbeelden?

Daar de aardgebonden vaak niet tot de meest intelligente entiteiten behoren en bovendien zelden de kans hebben iets uitvoerig en letterlijk door te geven, zien wij de eigen invloed van de ontvanger vaak zeer sterk bij de ontvangen mededelingen op de voorgrond treden. De gegeven impulsen bestaan vaak kennelijk uit vele her en der bijeen geraapte fragmenten van kennis, en denkbeelden, die als zekerheid worden weergegeven, zonder dat ook maar ergens een kennis van de werkelijke eigenschappen, mogelijkheden enzovoort aanwezig blijkt te zijn. De mensen nemen echter dergelijke invloeden en hun "berichten" zonder meer voor waar aan, wat wijst op een negatieve en weinig kritische instelling. Het geheel maakt duidelijk dat mensen, die zich bewust of onbewust negatief instellen, vooral wanneer het gaat om kleinere groepen of zelfs massa's, duistere geesten in staat stellen door feitelijke dwaasheden de wanorde en panische tendensen op aarde te vergroten. Hierbij kan worden opgemerkt dat in meerdere of mindere mate haast alle mensen in de laatste tijd negatief reageerden, zodat van een tendens kan worden gesproken.

Een andere tendens, die in deze tijd mee kan spreken is de steeds toenemende neiging van belangrijke personen op aarde om vergissingen te maken in hun verklaringen, het timen van hun mededelingen, het ontijdig nemen van besluiten enzovoort. Reeds in het verleden werd u hierop gewezen en gaf men u te verstaan dat dit niet zonder meer plaats vindt. Er is op het ogenblik in de gehele toestand, zowel in politiek, economie, godsdienst als in het geestelijk leven van de mens een krampachtig en in wezen niet ongevaarlijk proces gaande. Men kan dit als geest niet ongedaan maken. Je kunt de invloeden niet zonder meer wegnemen. Daarom is het naar onze mening de beste weg de fouten en gevaren op steeds opvallender wijze - zo mogelijk door degenen die ze veroorzaken - kenbaar te doen worden.

Degene die zich in de laatste zes weken bezig heeft gehouden met wereldpolitiek en economie, zal met enig logisch denken rond twintig blunders van vooraanstaande economen en politici hebben kunnen constateren. Elk van die blunders geeft echter een adempauze, een mogelijkheid tot herstel van normaal denken. Zij maken dus enerzijds een zich aanpassen aan de werkelijke noodzaken mogelijk, terwijl anderzijds de blunders, die voor velen toch wel opvallend worden gemaakt, de mens minder vertrouwen schenken in de zogenaamde groten en deskundigen op de wereld. Hierdoor wordt het zelfstandig denken van de massa, en op de duur ook haar meer zelfstandig en persoonlijk reageren bevorderd. Het zich zonder meer en goedgegelovig overleveren aan mensen, die beweren overal het antwoord op te weten, wordt dan ook door de gehele wereld van dag tot dag minder. In politiek en godsdienst heeft men natuurlijk vele bezwaren tegen een dergelijke ontwikkeling. Maar gezien het geheel van de ontwikkelingen lijkt mij het resultaat voor de mensheid als geheel zeer gunstig.

Dergelijke tendensen, die over de gehele wereld kenbaar tot uiting komen, maar waarvan u het bestaan ook in uw naaste omgeving kunt constateren, vormen de voorlopers van een zeer snelle golfbeweging in de kosmos, die vooral op emotioneel vlak de mensen in beroering gaat brengen. U zult in de komende maanden ontdekken dat u van toppen van ongerechtvaardigd optimisme afglijdt naar een even onredelijk en diep pessimisme en omgekeerd. Daaraan kunt u zich natuurlijk niet geheel onttrekken. Maar indien u naast deze emotionele storingen nog bewust genoeg blijft om met enige objectiviteit uw omgeving waar te nemen, zult u kunnen constateren dat de elementen van onredelijk neurotisch en zelfs psychotisch gedrag toenemen en wegebben in dezelfde ritmen, waarin uzelf pessimisme en optimisme ondergaat. In de wereld kunt u dus een toenemen van onredelijke reacties wel verwachten.

Wat kan dit betekenen, wanneer wij vanuit de geest trachten de wereld voor te bereiden op de vuurproef, die de mensheid in de komende paar jaren zal moeten ondergaan? Allereerst kan deze onredelijkheid worden gebruikt om vele gevestigde en – menselijk gezien – redelijke concepten in uw wereld aan te tasten, zowel maatschappelijk, economisch als anderszins. De onredelijke reacties veroorzaken situaties, die men bij een toenemend optimisme wel kan verwerken, maar die de mens gelijktijdig doen inzien dat hij niet verder kan gaan zoals hij gedaan heeft en er niet op mag rekenen dat bestaande toestanden en mogelijkheden ook verder gehandhaafd blijven. De geest kan dus, gebruik makende van de negatieve perioden om overdreven uitingen uit te lokken, zowel de onredelijkheid van nu gangbare wijzen van denken, geloven, redeneren en handelen ontmaskeren, alsook de neiging vergroten nieuwe wegen te betreden.

De ontmaskering van de foutieve denkwijzen enzovoort op aarde is voor de geest op het ogenblik van groot belang, daar zij naast de geestelijke en andere beproevingen, die de mens van heden in deze periode moet doorstaan, toch ook zoveel mogelijk rekening moet houden met een zo gunstig mogelijk verder bestaan van het menselijk ras als geheel. Wij menen dat dit doel alleen gediend kan worden door een zo sterk mogelijke medewerking bij veranderingen van aanvaarding, inzicht, praktijken, opvattingen op allerlei terrein. Dit loopt van de zeden tot de economie en van de voeding tot de godsdiensten. Om deze veranderingen tot stand te kunnen brengen, moeten wij deze rumoerige periode wel gebruiken, daar later misschien geen mogelijkheid tot het tijdig doen ontstaan van juiste inzichten aanwezig is.

Zeer belangrijk bij dit alles is de vraag of de mens van heden voldoende verstand, aanpassingsvermogen en weerstand op kan brengen om in een steeds vreemder wordende wereld steeds eerlijker en logischer een eigen gedragslijn te bepalen en te volgen. Tegen elke verandering, elke in zich logische actie of oplossing, zijn natuurlijk vele schijnbaar valide argumenten aan te voeren. Ook dit ervaart u steeds meer. Maar alleen een rechtlijnigheid van gedrag kan bijdragen tot een werkelijk oplossen van de vele belangrijke problemen van deze tijd. En dit moet van de gewone mensen komen. Wanneer bijvoorbeeld een levens- of genotsmiddel opeens zwaarder belast wordt dan aanvaardbaar is of zonder werkelijk redelijke argumenten in prijs wordt verhoogd, zou een logische reactie van de eenvoudige mensen een kopersstaking zijn. Hierdoor confronteert men degenen die dergelijke besluiten nemen, met de

gevolgen van hun zoeken naar een compromis of het afschuiven van lasten op de schouders van anderen. Productie en consumptie dienen bijvoorbeeld wederkerig en gezamenlijk dezelfde belangen. Op het ogenblik is dit echter niet het geval. U leeft in feite in een producenten maatschappij, waarbij de consument slechts de rol is toegedacht van iemand, die alle producenten – ongeacht hun prestatie – aan een redelijk levensonderhoud dienen te helpen, zonder het recht te hebben zelf en vanuit eigen standpunt logische eisen te mogen stellen.

Iets dergelijks geldt ook voor de geest. Men heeft het monopolie van het juiste denken, geloven, enzovoort bij een in verhouding kleine groep willen vastleggen en beschouwt de anderen slechts als degenen waarop dergelijke denkbeelden worden uitgetoet, degenen die moeten volgen, waar de "deskundigen" en "wetenden" voorgaan. Vanuit de geest geven wij u vele denkbeelden en zienswijzen, die het u mogelijk moeten maken zelf een oordeel te vellen, zelf een inzicht te vormen. Er zijn pressiegroepen, die u willen bevrijden van alle geloof, kerkelijk, godsdienstig, enzovoort. Aan de andere kant doet men, met even redelijke "schijn-" argumenten een beroep op uw geloof, gehoorzaamheid en middelen om de gehele wereld aan een bepaald denkbeeld te onderwerpen of volgens één bepaalde theorie te doen leven en werken, en schreeuwt men zijn argumenten van de daken en gunt u geen weerwoord, geen tijd voor bezinning. Toch moet u zelf leren een keuze te doen uit het vele dat u wordt voorgehouden. U zult voor uzelf een juiste levenshouding, een juiste weg, een goede wijze van werken en leven moeten vinden. U zult dit nooit kunnen doen, wanneer u niet logisch reageert, zélf nadenkt, zélf onderzoekt. Want indien de mensheid nog lang wil blijven voortbestaan, zullen de eenlingen weer moeten leren hun eigen wegen bewust te kiezen en de gevolgen van hun fouten zelf te dragen.

Daar dit alles moeilijk is en grote eisen aan u zal stellen, wil ik u enkele regels geven, die het u in de nabije toekomst mogelijk zullen maken een eigen inzicht, een eigen wijze van leven te gaan vinden.

Een ieder die over u, maar zonder u, beslist, is in deze dagen verdacht, ongeacht zijn motivering. Onredelijke tendenzen maken het waarschijnlijk dat zelfs degenen, die het goed bedoelen, onredelijke en verkeerde beslissingen nemen. Reageer daarom onmiddellijk op dergelijke pogingen en tracht er toe bij te dragen dat het geheel van dergelijke besluiten zo redelijk en aanvaardbaar als mogelijk blijft. Ga hierbij niet in op de onredelijkheid van anderen en hun besluiten - dit lokt slechts argumenten uit, maar vertraagt werkelijk ingrijpen - maar verwijderd u van alles en vermijdt deelname bij alles, waarin een dergelijke onredelijkheid volgens u een rol speelt.

U zult in uzelf verschillende geestelijke ervaringen doormaken, denkbeelden krijgen enzovoort, die op het eerste gezicht mooi, duidelijk en helder zijn. Vaak speelt hierbij een prognostisch element een rol. Realiseer u, hoezeer eigen stemming en gesteldheid hierbij een rol spelen, zodat dit niet zonder meer als een belangrijke inwerking van de geest mag worden beschouwd. Dergelijke waarden zijn in de komende tijd waarschijnlijk minder het gevolg van een geestelijke bereiking dan het resultaat van een tijdelijk optredende harmonie met vaak minder bewuste krachten.

Ga daarom in dergelijke gevallen allereerst uw eigen stemmingen van de laatste tijd na. Herinner u, waarover u hebt gelezen, gesproken, gedacht. Breng tenminste al deze waarden in mindering op het visioen, de stem, die in u sprak, enzovoort enzovoort, en ga nooit zonder meer in - of af - op boodschappen, die u in het nabije verleden of de nabije toekomst zo bereiken. Wees voorzichtig, zelfs met onze uitspraken, en hetgeen u daarin meent te vernemen.

U weet het waarschijnlijk zelf niet, maar u bent in deze dagen even onredelijk als alle anderen. Dit betekent dat u meer dan ooit moet nadenken, voor u anderen verwijten maakt en dat u wel heel erg voorzichtig moet zijn ten aanzien van de eisen, die u anderen meent te mogen stellen. Tracht begrip op te brengen voor de anderen, al bent u het niet met hen eens of vindt u hun optreden minder aangenaam. Realiseer u dat anderen het in deze dagen waarschijnlijk net zo moeilijk of moeilijker hebben dan u zelf.

Wanneer u deze regels opvolgt, zult u nog niet al te veel kunnen doen, maar zij kunnen er in ieder geval toe bijdragen de mogelijk grote gevolgen van de onredelijke tendens in uw eigen bestaan wat te beperken. Zouden wij tegenover de toenemende verwarringen iets van meer positieve aard willen stellen, dan zouden wij eerst na moeten gaan, of er in de kosmische en in het zonnestelsel originierende invloeden iets te vinden en te verklaren valt, waardoor wij ze ook kunnen gebruiken om iets te doen en die dus niet slechts blijven ondergaan. Hierbij zal men dan verder rekening moeten houden met eigen wezen en eigen mogelijkheden.

Wanneer ik u vertel dat zeer velen onder u zeer vatbaar zijn geworden voor invloeden in negatieve zin, dan zou dit ook in moeten houden dat een dergelijke vatbaarheid in meer positieve zin onder de zelfde omstandigheden mogelijk moet zijn. Wanneer uw psychische uitstraling, zowel naar de geest als naar de mens toe, in deze dagen zeer sterk is, zo betekent dit dat men met deze uitstraling kan werken en daarmee zeker ook bewust dit zal kunnen bereiken. U bent zeker niet zo hulpeloos tegenover dergelijke kosmische en andere tendensen, als u wel meent. Daarnaast kunnen wij, in de geest zowel als in de materie door het zoeken naar een voor ons juiste samenwerking en hergebruiken van voor ons juiste krachten, zélf veel bereiken, wat onder andere omstandigheden onmogelijk zou lijken. Ik wil u enkele aanwijzingen geven, al ben ik mij ervan bewust dat deze door enkelen schouderophalend zullen worden afgewezen met de uitroep: dat is weer magie!

Misschien mag ik eerst even duidelijk stellen, wat magie in feite is. Volgens mij omvat de magie het gehele ervaringsgebied, zowel dat deel waar geen, als het deel waarvan wel bewijzen geleverd zijn. Een zeer klein deel van dit gebied kan door de mens bewust worden beheerst, bewezen en omschreven. Dit kleine deel noemt men: de wetenschap. Anders gezegd, de wetenschap is een klein, meer beheerst product van het magische denken als geheel en omvat, nu op menselijk redelijke basis, een deel van het in wezen magische denken en reageren van de mensheid. Misschien maakt deze omschrijving het u eenvoudiger het volgende als belangrijk, mogelijk, of zelfs als juist te aanvaarden.

Wanneer ik negatief denk, krijg ik contact met negatieve geesten. Negatieve beelden van ondergang, destructie enzovoort worden voor mij mogelijk, omdat ik zelf iets in mijn leven haat, verwerp en wil ontsnappen aan mijn lot. Indien ik echter, onder dezelfde negatieve invloed, kan komen tot een aanvaarden van eigen lot - en daarmee ook van de wereld, waarin ik leef - zal ik positieve krachten kunnen ontvangen met tenminste dezelfde kracht, waarmee anders de negatieve entiteiten zich kenbaar zouden maken.

Conclusie:

a. Tracht, zelfs tijdens buien van neerslachtigheid, gevoelens van nutteloosheid enzovoort, te komen tot een aanvaarden van de toestand, zoals deze nu eenmaal is. Houdt u niet bezig met hetgeen u graag zou willen, maar denk u in, wat u zou kunnen doen of proberen te doen om voor uzelf en anderen de ongewenste toestanden te verbeteren. Werk deze gedachten zo intens mogelijk uit. Tot uw verbazing zult u antwoord ontvangen en nieuwe mogelijkheden vinden. De denkbeelden, die na een dergelijke overweging ontstaan, zijn niet samenhangend. Zij zijn echter, al lijken zij vaak fantastisch, een reële aanwijzing van de richting, waarin u kunt streven en zelfs van de wegen, die u kunt volgen. Ontleed hetgeen in u opkomt dan ook, door u af te vragen, wat hiervan op het ogenblik mogelijk zou zijn en wat u zelf op het ogenblik in die richting kunt doen. Verwezenlijk het als juist erkende, zodra u zich daartoe in staat gevoelt. Positieve benadering van problemen en positieve instelling van het Ik geeft positieve contacten met de geest en maakt het ontvangen van positieve krachten mogelijk.

b. Men zal de werkzaamheid van eigen geest en streven moeten opvoeren. Op het ogenblik dat men in een dieptepunt is gekomen, - zoals veel mensen in de laatste tijd kennen - is het wel zeker dat een toename van krachten en verbetering van humeur zal optreden. Tracht ook geestelijk - dus niet alleen materieel en in daden - een beeld te maken van het wenselijke en noodzakelijke, ook tijdens de dieptepunten. Formuleer dit. Detailleer de gedachte zo goed mogelijk. Zodra u het gevoel krijgt dat het weer wat beter gaat, kunt u dan de reeds

geformuleerde gedachte uitzenden naar de kosmos, de groep of persoon, die het middelpunt vormt van uw denken. Daar u nu gebruikt maakt van een klimmende energie, zult u reeds vóór de top daarvan bereikt is, de daadkracht van anderen in een bepaalde richting kunnen prikkelen, krachten in anderen kunnen stimuleren. Het gevolg is dat u, al zullen de hoogtepunten van optimisme onverantwoordelijkheid in de hand werken, volgens eigen wens en inzichten de daden en gedachten van zowel uzelf als anderen kunt voorvormen en daarmee de praktijk op toppen van kracht bepalen.

c. Alle geestelijke contacten in deze dagen - ook wij - zijn onderhevig aan storingen. Ten dele is hierbij sprake van een communicatiestoornis, doordat u op een gegeven ogenblik bepaalde dingen eenvoudig niet wilt of kunt begrijpen. In andere gevallen is er sprake van vertalingstoornissen, daar een verschil in tendens tussen uw wereld en een deel van de sferen het vaak moeilijk maakt voor ons, de juiste woorden en beelden te vinden. Het is dan ook duidelijk dat u zich niet op de uiting van de geest zonder meer kunt baseren. U zult eerder moeten trachten achter die uitingen iets voor uzelf te vinden. Leer alle geestelijke waarde, die u op het ogenblik worden aangeboden - of hetgeen u door anderen als geestelijke, morele waarde enzovoort wordt gepresenteerd in de materie - voor uzelf te vertalen in overeenstemming met uw eigen wereldbeeld. Geef daaraan, zo u kunt, uitdrukking. Leg het vast. Schrijf het met enkele woorden op, teken het, maak er een beeld van, maak er een liedje van, kortom, geef het op eigen wijze ook vorm. Gebruik dan deze vorm zoveel u kunt, deze woorden enzovoort zoveel u kunt, wanneer het u gaat om een bereiking, waarin samenwerking met de geest of bepaalde elementen in de materie u wenselijk lijkt. U zult ontdekken dat vele woorden, melodieën enzovoort in deze dagen een bijna magische waarde krijgen, doordat zij anderen gaan obsederen. Deze obsederende werking resulteert dan in reactie.

De tendensen, die op het ogenblik optreden, worden door ons vaak, zoals u weet, met kleuren aangeduid. Indien ik bijvoorbeeld stel dat de factor rood in de kosmische werking wassende is, betekent dit dat de hartstochten en krachten in de stof zullen gaan toenemen dat geweld meer zal worden gebruikt enzovoort. Het betekent echter ook dat iemand, die zelf onder de factor rood valt, dus iemand wiens bestaan hoofdzakelijk door emoties en emotionele acties bepaald wordt, in deze tijd meer tot stand zal kunnen brengen dan anderen en daarmee in het voordeel zal zijn. Iemand die als eigen kleur blauw heeft - wetenschappelijk denken, redelijk en overlegd handelen etcetera - zal vaak met de emotionele krachten en werkingen in en rond hem geen raad weten. De levenskracht, die voor de ander eenvoudig een versterking van eigen mogelijkheden en vermogens inhoudt, wordt voor de denker een aantasting van zijn eigen wereldje. Hij kan met deze emotie in het denken nu eenmaal weinig bereiken.

Stel nu dat zo iemand, of iemand die een andere "kleur" heeft in eigen denken enzovoort, gaat zoeken naar de krachten, gedachten, handelingen enzovoort die bij de rond hem kenbare emoties passen. Wat zal er dan gebeuren? Hij zal in harmonie zijn met de heersende invloed, zodat de krachten, die eerst negatief leken, nu het eigen streven en denken wel gaan stuw en dragen. Tracht daarom steeds een overeenstemming te vinden tussen de in u levende gedachten, de emotionele toestand in en rond u en als het even kan de innerlijke, mystieke of esoterische waarden, die voor u van belang zijn. Brengt men op deze wijze een harmonie tussen Ik en wereld tot stand, dan zal men in zijn streven als het ware gedragen worden door de kosmische en andere tendensen. Dit betekent dat men sneller meer kan bereiken dat men zelf harmonischer wordt dat men door tevreden te zijn met hetgeen nu past, een latere verwerkelijking van grotere denkbeelden mogelijk maakt.

Vele mensen lijden op het ogenblik onder een invloed, die de astroloog zou aanduiden met "een slechte Saturnus". Dit betekent dat in dit leven een rechtvaardigheidsprincipe, maar ook beoordeling, een grotere rol gaat spelen. De wereld zal op het ogenblik zeer sterk geneigd zijn te oordelen over uw mogelijkheden, daden enzovoort. Houdt er daarom maar rekening mee dat u de komende maanden als het ware onder de loupe wordt genomen. Dit kan liggen in uw werkkring, waar een directeur wil weten, of u voor bevordering - of ontslag - in aanmerking komt of niet, maar evenzeer een kwestie zijn van burens, die het naadje van de kous hopen te weten te komen. De nadruk ligt bij dit alles op het bijzondere. U hebt bijvoorbeeld in het verleden

een bijzonder recept gemaakt en men wacht nu af, of u meer tot stand gaat brengen. U hebt eens iets gesuggereerd, beloofd, gezegd en nu wacht men af, wat er van komt enzovoort enzovoort.

Wanneer ik dus spreek van een oordeel-tendens, zo moet u zich wel realiseren dat dit bepalend kan zijn voor de toekomst en dat aan de hand daarvan een herziening van relaties denkbaar is. Dit geldt zowel voor zakelijke als meer menselijke relaties. Om in deze tendens positieve resultaten te kunnen behalen, zal je natuurlijk in de eerste plaats moeten weten dat zij bestaat. Daarnaast moet je echter weten, hoe het positieve antwoord op de tendens te vinden. Daarbij zal men rekening moeten houden met het feit dat tijdens een dergelijke periode de poging om uit te blinken, bijzonder slim te zijn etcetera, fataal kan worden, terwijl aan de andere kant de neiging om zich aan gedane beloften, voorspiegelingen enzovoort zonder neer te onttrekken - een neiging, die in deze dagen zeer sterk kan zijn,- eveneens slechte resultaten zal afwerpen. Tracht vooral ook niet meer van anderen te eisen, dan u tot nu toe deed. Wie te veel pretenties heeft, zal onder de invloed van deze "saturnus" ten val moeten komen.

Degene die hetgeen hij is of doet, normaal voortzet, maar daarbij de uiterste zorg neemt om alles wat hij doet, af te werken en daarbij oude plannen, voorspiegelingen, beloften etcetera niet terzijde schuift, heeft vele mogelijkheden tot slagen. Voor hem zal deze invloed zelfs gunstig werken. Kort gezegd: doe niet zo véél u maar kunt in deze dagen, maar tracht alles wat u doet, zo goed te doen dat het geheel af is, geheel in orde is. Zelfs kleine onnauwkeurigheden kunnen in deze dagen een overdreven invloed krijgen, zodat hierdoor uw verhouding met andere mensen in de wereld voor langere tijd wordt bepaald.

Waar dit voor mensen geldt, zal dit ook voor de geest gelden. De mens, die graag innerlijk grote projecten opbouwt, zich grootse voorstellingen van doel enzovoort maakt, zal daarbij geneigd zijn de details maar over het hoofd te zien. De neiging juist de toch zo belangrijke details over het hoofd te zien of terzijde te schuiven, heerst reeds langere tijd. U kunt voorbeelden daarvan zien in bijvoorbeeld de stadsplanning van deze dagen. Voor u geldt echter: wanneer ik innerlijk hogere waarden nastreef, hogere inzichten tracht te bereiken enzovoort, zal ik voor alles er zorg voor moeten dragen dat ik niet in dit alles gestoord wordt of zelfs ten val wordt gebracht door het onverwachte.

Voor de komende tijd wil ik u dan ook, zeker bij innerlijke oefeningen, esoterische beschouwingen, het gebruik van zogenaamde paranormale krachten enzovoort, een zeer grote aandacht voor de details aanbevelen. U moet werkelijk geheel weten, wat de consequenties zijn: ofwel innerlijke erkenningen als plannen die meer de buitenwereld gelden of gaan gelden, moeten nauwkeurig, mogelijk, wel overdacht en uitvoerbaar zijn. Elk aanvullen van de bekende feiten met een willekeurige theorie of veronderstelling om de zaak sluitend te maken kan in de komende maanden mislukking betekenen. En mislukking zou wel eens een grote schok, vooral innerlijk, kunnen betekenen op het ogenblik dat u, zoals allen, u toch reeds weer in een psychisch dal bevindt. Het leven zal u dan ondragelijk of onaantvaardbaar voorkomen en u zult geneigd zijn dwaasheden uit te halen, die u later zeer zult betreuren.

Voor degenen, die idealistisch denken en handelen betekent de invloed dat het verwaarlozen van een enkele kleinigheid in staat is al hetgeen men reeds bereikt meende te hebben, opeens ineens doet storten. Wie anderen wil overtuigen - op zich al niet zo goed, vooral wanneer men daarbij pressie op die anderen uitoefent - zal door een enkel woord, een enkele onnauwkeurigheid, een enkele kleine verdraaiing van feiten, zijn invloed en mogelijkheden te loor zien gaan en misschien zelfs zeer onaangename gevolgen ondervinden. Voorzichtig, maar gestaag en alles overziende, met alles rekening houdende, voorwaarts gaan is dan ook de leuze voor komende dagen.

In de lopende tendensen is voor de geest van belang dat er de komende maanden enkele fasen voorkomen, waarbij de gehele mensheid zozeer door één en dezelfde kracht gedomineerd zal worden dat men van een ideale tijd kan spreken voor het beïnvloeden van grotere groepen en massa's. Dit betekent voor ons wel niet dat wij opeens een ieder, die strijdt, de chachacha

kunnen laten dansen of zo, maar wel dat wij tijdelijk - dus niet blijvend - een enkele gedachte bij de mensen zo zeer kunnen laten domineren dat alle andere gedachten en overwegingen op de achtergrond geraken. Wij hopen hiervan gebruik te kunnen maken om bepaalde hervormingen tot stand te kunnen brengen in onder meer Rusland en Polen, in Frankrijk, Griekenland en delen van Afrika. Er zijn meer gebieden, die onder deze invloed zullen worden bewerkt. Maar ik weet reeds nu zeker dat men in deze delen van de wereld bepaalde denkbeelden zo sterk wil trachten te doen overheersen dat massaal ook volgens deze denkbeelden gereageerd zal worden.

Denk niet dat de resultaten van dit alles prettig en zoet zullen zijn. Overal waar een massa door een enkele gedachte wordt geregeerd, ontstaat een irrationeel optreden, waarbij men geen rekening houdt met bestaande verlangens, noodzaken, belangen, zodat vernietiging meestal hierbij optreedt. Het voordeel is echter dat men juist hierdoor de nu schijnbaar onveranderlijke en onaantastbare, maar volgens ons verkeerde invloeden, enzovoort opeens zal kunnen veranderen en zich aanpassen aan de werkelijkheid en noodzaken in zeer korte tijd. Vanuit de geest gezien is dit zeer belangrijk. Daar in uw eigen land dergelijke werkingen betrekkelijk zwak zullen zijn, zal het voor de meesten van u wel interessant zijn deze onredelijke, maar zeer belangrijke ontwikkelingen in de wereld eens gade te slaan.

Naarmate de mens begint te beseffen hoe in grote mate zijn wereld wordt geregeerd door niet rationele en zelfs vaak in wezen niet bepaalbare of constateerbare invloeden en werkingen, hoe meer men bereid zal zijn eigen leven en werken aan dergelijke invloeden aan te passen en met het optreden daarvan rekening te houden. Wanneer ik op het ogenblik bijvoorbeeld wil werken met magie en daarom een beeldje wil maken, waarin ik gedachtekrachten vastleg, zal dit weinig uithalen. Men verkeert op aarde in een tamelijk negatieve fase, ook wat de kracht van gedachten enzovoort betreft. Over vier dagen wordt echter de tendens weer positief. Doet men dan precies hetzelfde, dan zal het beeldje met kracht geladen blijken te zijn en werkzaam kunnen zijn. Dit is echter maar een voorbeeld, waaraan ik alleen nog toe wil voegen dat de werking van het beeldje op de mensen groter zal worden, naarmate een negatief punt weer dichterbij komt.

Hieruit kan men iets leren: wanneer men, op welke wijze ook, met de kracht van gedachten een invloed op anderen wil uitoefenen - dit kan bijvoorbeeld een rede zijn, die men uit wil gaan spreken, een liedje, een voorstel voor technische vernieuwingen, veranderingen enzovoort - zal men er goed aan doen hiervoor voorbereidselen te treffen, wanneer men het gevoel heeft dat men meer kan dan enkele dagen geleden dat men steeds meer mogelijkheden zal krijgen. Dit gevoel van kracht, van mogelijkheid, zal men in de woorden, het lied, de voorgenomen handelwijze als het ware moeten fixeren. Dit doet men met alle concentratie op een gunstige ontwikkeling, die men zich maar kan voorstellen. De tijd om dit product van eigen werk te gebruiken, komt echter eerst waneer men weer het gevoel heeft dat de dingen niet mee willen, wanneer men zelf meent reeds weer in een dieptepunt te zitten. De associaties, die u verbonden hebt aan uw woorden enzovoort, de geestelijke krachten, die u daarin voor uzelf hebt weten vast te leggen, zullen dan voor anderen een veel sterkere inwerking hebben dan tijdens een hoogtepunt van energie. Hierbij houde men er rekening mee dat deze perioden voor allen ongeveer gelijk liggen, ook al zal dit naar buiten toe niet altijd duidelijk en kenbaar blijken. Door versterkte inwerkingen op deze wijze tot stand gebracht, kunt u grotere resultaten bereiken dan normaal denkbaar zou zijn.

Deze meer praktische punten wilde ik vanavond mede onder uw aandacht brengen. U zult in de komende tijd wel opmerken dat er vele in feite te voorkomen ongelukken gaan gebeuren. Er gaan weer vliegtuigen, schepen door menselijke fouten verloren, er zullen opstootjes zijn waarbij doden vallen, terwijl dit zeker vermeden zou kunnen worden enzovoort enzovoort. Het overbodige van veel lijden en vele mislukkingen in de komende dagen zullen u, wanneer u nadenkt, zeker treffen. Laat u hierdoor niet te veel beïnvloeden. U weet nu immers dat dit alles toch nog zinvol kan zijn. Wanneer u weet, wat er gaande is, zijn de verschijnselen niet meer in de eerste plaats ontstellend en verwarrend, maar vormen zij bovenal richtlijnen voor eigen optreden, handelen, eigen wijze van benadering tot mensen en problemen. Ik meen dat iemand, die klaagt over hetgeen gebeurde - bijvoorbeeld een schip dat onnodig op een zandbank liep -

hierdoor geneigd zal zijn minder op eigen koers te letten en zo ook zelf te falen. Wie echter door het gebeuren beseft: hier liggen gevaren, ik moet dus daarmee rekening houden en mijn handelen in overeenstemming met dit gevaar bepalen, zal kunnen zeggen: een schip op het strand is een bak in zee. Zo kan men op elk terrein eigen positie en mogelijkheden verbeteren, ofschoon de tijd schijnbaar negatief is.

Wat onszelf betreft, wij in de geest zitten natuurlijk op het ogenblik in spanning. De meeste acties die het vorige jaar in mei werden besproken, blijken redelijk goed uitgevoerd te zijn. Hier en daar hebben wij iets minder, op andere punten iets meer kunnen bereiden dan wij toen veronderstelden. Er zijn echter ook nu vele problemen op politiek, economisch en godsdienstig terrein, waarmee wij ons bezig zullen moeten gaan houden. In een tijd dat de mensen individueel opstandig worden, lijkt het ons verder noodzakelijk van de mogelijkheid gebruik te maken om bepaalde persoonlijke inwijdingen weer in grotere mate tot stand te gaan brengen. Wij zijn dan ook algemeen van mening dat de komende Wessac-bijeenkomst wel eens zeer belangrijk en interessant zou kunnen worden. De zeer omvangrijke inzet, die wij nu reeds als noodzakelijk beschouwen, zou daar nog wel eens verder gedefinieerd en misschien zelfs van groter omvang kunnen blijken, dan wij nu veronderstellen. Om met de krachten en opdrachten, die wij daar zullen krijgen zoveel mogelijk te kunnen doen - waarbij opdracht niet staat voor verplichting, maar voor vrijwillig aanvaarde aansprakelijkheid - zullen ook wij in grote mate rekening moeten houden met de lopende kosmische tendensen.

Dit betekent dat ook de geest, die op aarde werkzaam wil zijn, met soortgelijke problemen heeft te worstelen als de mens zelf. Ook wij zullen steeds weer moeten constateren wat er nu eigenlijk aan de hand is en ons op de mogelijkheden, die in de tendensen liggen, moeten baseren. Ik heb u vandaag hierover reeds het een en ander gezegd, maar wanneer wij menen door op het juiste moment te ageren, in te grijpen etcetera, de wereldvrede te kunnen handhaven en veel te kunnen voorkomen, kunt ook u meer dan u nu misschien denkt. Het handhaven van een meer algemene vrede op de wereld zal in de komende tijd moeilijker zijn dan u denkt. Wanneer wij daarin slagen - en dit lijkt mij zeker - hebben wij iets groots tot stand gebracht. Wij hebben dan tijd gewonnen waardoor ontwikkelingen verder kunnen gaan die het gevaar voor een wereldomvattend en algemeen conflict steeds kleiner maken. Wij zullen dan in kunnen grijpen tegen machtsconcentraties, die op het ogenblik onvermijdelijk en onaantastbaar lijken, maar die door het denken van de mens ten val komen, daar zij geen basis meer hebben. Vanuit de geest zijn deze dingen mogelijk, zoals evenals uit de meer duistere en aardgebonden geesten op het ogenblik het verbreiden van vele fantastische geruchten, het bevorderen van paniek enzovoort mogelijk zal zijn. Wij maken in ieder geval van alle mogelijkheden, die wij vinden, gebruik.

Wat doet u? Wanneer u iets afweet van het esoterische denken, zou het dan voor u niet belangrijk zijn, juist vanuit een dieptepunt, uitgaande van een aanvaarding van het zijnde, te trachten opkomende energie en opkomend optimisme te gaan gebruiken om vanuit uzelf - eindelijk - eens duidelijker te gaan zien wat u tot op heden God en sfeer hebt genoemd? U kunt esoterisch veel bereiken in de komende tijden en zelfs misschien zover komen dat u hierdoor een nieuwe geestelijke aansprakelijkheid tegenover de wereld kunt aanvaarden. En wanneer u iets afweet van magie, is het dan niet belangrijk rekening te houden met hetgeen ik u vertelde? U kunt het zelf zien, zelf alles uitrekenen, zonder dat dit onmogelijk veel moeite kost. U kunt alles, wat positief streeft door een magisch werken en ingrijpen op het juiste ogenblik helpen, meer dan denkbaar lijkt, te bereiken. U kunt anderen mogelijkheden geven, die zij zonder u niet zouden hebben.

En u, die redelijk denkt en wetenschappelijk of technisch zoveel zou kunnen vernieuwen, wanneer men maar naar u zou luisteren, is het voor u niet belangrijk te weten, wanneer u met dergelijke dingen moet komen om gehoor te vinden en resultaat te boeken? Is het voor u niet belangrijk te weten, hoe u behoudzucht en orthodoxie, die voortkomen uit de zucht eigen aanzien en macht te bewaren, eindelijk eens wat te beperken? De mogelijkheden zijn groot, juist omdat het een onevenwichtige periode is. U ondergaat de gevolgen ervan? Maar u hebt ook de mogelijkheden, die er aan verbonden zijn. Wij rekenen er op in de komende 6-7 weken nog veel af te kunnen doen. En rekening houdende met de tendensen en de mogelijkheden, die zij bieden,

hopen wij waar het onze nieuwere taken betreft in de komende 10 maanden meer direct kenbare resultaten op aarde te boeken dan in de laatste 10 jaren. In het verleden bleef alles hij een onopvallend werken, een voornamelijk werken met geestelijke waarden in geestelijke kwesties. Nu gaat het, naar ik verwacht, om een meer materieel ingrijpen.

Maar dit alles klinkt toch weer wat fantastisch. Daarom lijkt het mij goed u, voor ik eindig, nog wat meer houvast te geven ten aanzien van de tendensen. De meesten van u hebben zich de laatste 2-3 dagen nabij of in een dieptepunt bevonden. Bij sommigen was dit een zaak van energie, bij anderen van prikkelbaarheid of gezondheid en bij dit laatste hebben slecht slapen en te zwaar slapen vaak mede een rol gespeeld. Wij weten ook dat deze tendens reeds morgen gaat opklaren. Ongeveer 10 dagen geleden had u een soortgelijke inzinking, maar u had toen een meer positieve geestelijke instelling daartegen. In de laatste dagen was het met uw geestelijke weerstand echter slecht gesteld. Indien voor u deze gegevens ongeveer kloppen, kunt u voor de volgende maanden rekenen op een soortgelijke tendens - in verschillende intensiteiten - met een looptijd van top tot top van 10 - 11 dagen. Indien u morgen uzelf blijmoediger voelt, wanneer het met werken enzovoort wat beter gaat dan de laatste week, weet u zeker waar u aan toe bent. Dit is een opgaande tendens. Deze loopt dan positief verder tot rond 5 dagen na heden een hoogtepunt wordt bereikt. Controleer dit. Een dieptepunt of dal met ongeveer gelijke duur en ontwikkeling kan dan wederom 4-5 dagen later worden aangenomen. De duur van het hoogtepunt kan rond twee dagen bedragen, die van het dieptepunt iets minder, waarschijnlijk 36 uur. U kunt deze tendens als een soort sinoïde met gelijkblijvende slingering uitzetten op de kalender. Uw beleven hangt echter van zo vele factoren af dat dit hierdoor niet geheel vastgelegd kan worden. De gegeven grafiek vormt echter een redelijk juiste aanduiding van uw mogelijkheden. Maak, rekening houdende met hetgeen ik voorgaand reeds zei, van deze tendens zo goed mogelijk gebruik.

U heeft rond 3 weken geleden, met een week speling naar beide zijden, een korte periode gehad, waarin denkbeelden in u op kwamen op onverwachte wijze, of u hebt zelfs het gevoel had dat iemand u iets influisterde, op u inwerkte, kortom, of de geest u meer nabij was dan anders. Indien een dergelijke periode optrad 14 dagen gelden, moet u aannemen dat een soortgelijke tijd voor u aanbreekt over 10 dagen. Was de voorliggende periode waarin u deze beïnvloeding erkende, langer geleden, dan ligt voor u de komende periode in gelijke verhouding iets verder weg en omgekeerd. Neem voor uw normale toestand op dit terrein uw eigen instelling en gevoeligheid van morgen tussen 10 en 12 uur als criterium. Voor de meesten van u betekent dit dat een afnemende periode van geestelijke beïnvloeding vanaf morgen rond de middag weer toe zal gaan nemen. Reken voor de volgende 5 maanden met een gelijkblijvende periodiciteit en u zult weten in welke tijd u bijzonder gevoelig zult zijn voor geestelijke invloeden en de uitstralingen van uw medemensen. Door harmonisch te reageren en te werken volgens de erkende invloed, zult u eveneens ongewoon goede en vaak ook snelle resultaten kunnen bereiken.

Nog een laatste aanwijzing. U bent waarschijnlijk in de laatste 14 dagen op een of meer punten van mening veranderd. Dit betrof het innemen van een ander standpunt ten aanzien van bijvoorbeeld een groep, waarvan u deel uitmaakt, iets waaraan u mede hebt gewerkt - een project, arbeid, of een denkbeeld. Ga dit eens voor uzelf na. Op welk punt bent u dus in de laatste paar weken kennelijk van mening veranderd, of zijn bij u ernstige plannen of twijfels ontstaan? Deze verandering geeft aan, op welk terrein u in de komende maanden de grootste mogelijkheden zult kunnen vinden. Zet denkbeelden in praktijk om, wanneer dit mogelijk is. Ook door concentratie van gedachten en magische werkingen zult u juist op dit gebied meer dan normaal tot stand kunnen brengen. Indien het gestelde klopt, kunt u aannemen dat u de beste mogelijkheid zult vinden tot het bereiken van iets nieuws, of het voltooien van een begonnen taak rond 4 à 5 mei aanstaande. Daar deze tijd praktisch voor 9 van de 10 mensen juist is, mogen wij mijn inziens deze tijd wel als streefdatum stellen voor u allen, zo iets bijzonders moet worden bereikt. Wil men ook hier een verdere richtlijn vinden, dan zal men na moeten gaan, op welke wijze men, - voor eigen doen ongebruikelijke - raad en gedachten ten aanzien van anderen had. Vraag u af wat de reële mogelijkheden daarin waren. U weet dan meteen op welk terrein u tussen zeg 2 mei en 7 mei aanstaande anderen sterk kunt beïnvloeden. Kies daarbij steeds het

positieve, wees zo optimistisch en blijmoedig als u maar wilt, maar houdt er rekening mee dat de onmiddellijke resultaten in dat geval wel eens tegen zouden kunnen vallen, omdat de werkingsduur langer is dan u zult veronderstellen.

Het gaat er hierbij niet om in een dag alle dromen waar te maken, maar om het veranderen van toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden. En dat kunt u algemeen het best bereiken door elke dag zo bewust mogelijk te proberen iets voor jezelf en voor de wereld te verbeteren. Ervaringen zult u genoeg hebben. Mogelijkheden tot beleven en ervaren, ook buiten het normale, liggen in de komende dagen voor u opgestapeld. Wees daarom voorzichtig in de wijze waarop u daarvan gebruik maakt.

Indien u opmerkingen of vragen hebt, ga uw gang.

Vraag: Waarom is het voor de geest zo belangrijk de dingen op aarde zo goed mogelijk te arrangeren?

Antwoord: Er zijn vele redenen. Ik geef er enkele. Het uitbreken van een grote wereldoorlog in de komende 4 à 5 jaren zou voor ons betekenen dat een groot deel van de mensheid en de geestelijke mogelijkheden, die op het ogenblik in de mensheid liggen, teloor zouden gaan. Het resultaat zou een wegvallen van de contacten op meer bewust niveau inhouden, wat een gevoel van isolement inhoudt. Wij behoren nu eenmaal bij de mensheid. Zolang er een gezamenlijke opgang bestaat, of althans een mogelijkheid tot het voortzetten van positieve ontwikkelingen bestaat, voelen wij ons dan ook gelukkig.

Verder voelt de geest, die ingrijpt in de stof, of dit nu ten doel heeft een mens te helpen of de gehele wereld, zich aansprakelijk gesteld voor alle gevolgen van zijn ingrijpen. De laatste 100 jaren heeft de geest, deels bewust, deels zonder dit direct geheel te kunnen overzien, de mensheid en de wereld beïnvloed. Dit voerde tot verdere verplichtingen. Zo werd bijvoorbeeld ingegrepen in de ontwikkelingen aan het einde van de laatste wereldoorlog. Het publiek heeft men waarschijnlijk nooit beseft hoe dicht men bij de nederlaag heeft gestaan. Dit gold zelfs nog enkele maanden na de afloop van de oorlog in Europa. Er was een bepaald project dat, zo dit geslaagd was, de gehele wereld had kunnen dwingen op straffe des doods zich te onderwerpen aan een vorm van denken en een dictatuur, die zich, volgens ons, in een geheel onaanvaardbare richting had ontwikkeld. Hierdoor zijn echter machtsverhoudingen ontstaan, waarvoor wij ons mede verantwoordelijk gevoelen. Je kunt niet iets doen en dan je terug trekken onder de leuze: de rest doen zij zelf maar. Daarom is het voor ons - noem het gevoelsmatig - een noodzaak de ongunstige resultaten van ons ingrijpen ongedaan te maken. Ik neem aan dat dit voorbeeld de zaak duidelijk maakt. Daarnaast moet u zich realiseren dat wij, ons voelende als delen van de totale mensheid, trachten het beste te bereiken met de heersende tendensen. Ook dit brengt additionele aansprakelijkheid met zich wanneer bijvoorbeeld verwarringen hierdoor ontstaan. Besef van lijden of onevenwichtigheid, door ons ingrijpen of werken veroorzaakt in geest en stof, vormt in onszelf een bron van onevenwichtigheid wanneer wij niet naar beste kunnen proberen er iets aan te doen. Er zijn meer redenen, maar ik volsta hiermede.

Vraag: Wat bedoelde u met persoonlijke inwijdingen in dit verband?

Antwoord: Zelfkennis, wereldaanvaarding, dus in de eerste plaats een realistische inwijding, waarbij de mens ontdaan wordt van veel waandenkbeelden, die hij ten aanzien van zichzelf koestert, terwijl hij daarnaast wordt ontdaan van vele vooropgestelde veronderstellingen en denkbeelden omtrent zijn wereld. Ten laatste speelt hierbij de mystieke ervaring in de mens een rol, die beseft moet worden, zonder dat deze mens op basis daarvan onmiddellijk begint vele theoretische structuren op te bouwen. Naar ik aanneem zal dit het voornaamste zijn van ons streven op dit terrein. Volledige inlichtingen kan ik op dit terrein nog niet geven, daar dit alles na de Wessac-bijeenkomst nog wel verder zal moeten worden besproken. Het voorgaande zien wij allen echter reeds nu als noodzaak, zodat ik meen aan te kunnen nemen dat tenminste het gestelde ook zal worden doorgevoerd.

Vraag: Vindt er naar aanleiding van de Wessac-bijeenkomst een reiniging van het menselijke denken plaats, door waandenkbeelden te vernietigen?

Antwoord: Neen. Aan een dergelijke zuivering, die vooral het astraal gebied betreft, zijn wij nog niet toe, daar een dergelijke ingreep weinig resultaat biedt, zolang de zekerheid niet bestaat dat men positieve waarden kan geven om het zo ontstane luchtledige te vullen. Ik neem dan ook niet aan dat een dergelijke reiniging voorlopig plaats zal vinden. Ik verwacht zo iets ten vroegste rond de komende Kerstmis, waarschijnlijk zelfs nog later.

En hiermede ga ik eindigen. Misschien vindt u alles wat ik gezegd heb onbelangrijk of zelfs onbegrijpelijk. Daarom wijs ik er nogmaals op dat ik mijn betoog zoveel mogelijk baseerde op door u zelf in eigen wezen en wereld constateerbare tendensen en feiten. Het hoe, waarom, de grondslagen van dit alles, enzovoort kan ik u in kort bestek niet duidelijk maken. Ik kan u echter de werking aangeven op een door u zelf te controleren wijze. Ik kan u daarbij richtlijnen geven voor uw eigen reacties, waarvan de gevolgen eveneens voor u onmiddellijk of binnen zeer korte tijd kunnen worden vastgesteld. Juist omdat u zelf de mogelijkheid tot controle hebt, lijkt het mij, ongeacht wetenschappelijke, godsdienstige of andere redenen om mijn woorden in twijfel te trekken, toch voor u doenlijk eens een proef te nemen; probeer het eens.

En nu nog een laatste raad:

U zult in de komende tijd vooral moeilijkheden ontmoeten op die punten in het bestaan waar u meent een monopolie te kunnen opeisen, een alleenrecht meent te mogen uitoefenen. Zie voorlopig van het hanteren van uw "rechten als enige" op welk terrein dan ook, eens voor uzelf af. Doe dit in uw benadering van de feiten, in uzelf. U zult dan uw wereld en mogelijkheden juister zien, daar juist denkbeelden omtrent alleenrecht, alleen mijn plicht of taak enzovoort, blindkleppen vormen, die het menigeen onmogelijk maken in de wereld meer te zien dan datgene, wat in eigen streven recht voor u ligt. U kunt in de komende tijd veel bereiken, maar dan moet u geestelijk, mentaal en materieel open staan voor de werkelijkheid. Goedenavond.

EEN VISIE OP DE ESOTERIE

Goedenavond, vrienden.

Op uw verzoek zal ik iets zeggen over mijn eigen visie op de esoterie. De moeilijkheid bij het beschouwen van de innerlijke mens is het feit dat de mens zelden beseft, wat innerlijk belangrijk en wat in feite bijkomstig en een weergave van uiterlijke waarden is.

Over het algemeen verstaat de mens onder besef van eigen innerlijk een groot aantal denkbeelden, die hij aan de buitenwereld heeft ontleend en gebruikt om eigen praktijken in de buitenwereld daarmede voor zich te verontschuldigen. Het is dan ook duidelijk dat het eerste wat voor een juist benaderen van de innerlijke werkelijkheid van node is, dan ook wel enig besef omtrent alles wat niet feitelijk tot die innerlijke werkelijkheid behoort, al noemde men het ook zo. Niet tot de innerlijke werkelijkheid in strikte zin behoort alles wat in ons geen directe gevoelsreactie tot stand brengt ten aanzien van het oneindige, het onbestemde dat niet direct met de eigen persoonlijkheid in verband schijnt te staan en toch voor het Ik belangrijk is. Zolang u bij het zoeken naar een innerlijke werkelijkheid dus steeds maar weer met u zelf en ontledingen van uzelf bezig bent, bent u waarschijnlijk op het verkeerde pad.

Zodra u bezig bent met de totaliteit, en een begrip van de totaliteit wilt ontvangen, waardoor u uzelf kunt leren begrijpen, liggen de zaken anders en kan van een werkelijk beseffen van de kern van eigen wezen gesproken worden. Wie zich wil bezighouden met de esoterie moet beginnen met het geheel van het onbegrepen in aanvaarding en beleving voorop te stellen en het eigen ego als een soort sluitpost te beschouwen.

Wil men met anderen te samen het innerlijke pad zoeken of gaan, dan dreigt het gevaar van de onduidelijke beeldspraak, waarin ook menige geest zichzelf heeft verstrikt. Uit de dan ontstaande jungle van woorden kan men vaak maar moeizaam weer loskomen. Daarom: wanneer men zich

bezig houdt met de innerlijke werkelijkheid, is het belangrijk zo weinig mogelijk woorden en vergelijkingen te gebruiken. Wanneer je iets niet reëel genoeg en juist genoeg uit kunt drukken voor jezelf of tegenover anderen, laat de zaak dan rusten. De mogelijkheid tot uitdrukken en vormgeven komt dan op de duur vanzelf wel tot stand.

Wanneer u bezig bent anderen duidelijk te maken, hoever u innerlijk wel bent gekomen, zal het u over het algemeen niet mogelijk zijn de werkelijkheid in u te omschrijven. Wel gaat u zozeer geloven in hetgeen u daarover vertelde dat u gelijktijdig de ander en uzelf misleidt, zonder dit te beseffen.

Houdt verder rekening met het volgende. Logica is iets, wat de mens alleen maar gebruikt, wanneer hij geen andere uitweg meer ziet. U bent in uw werkelijke wezen en denken niet logisch, probeer dan ook niet uzelf logisch te verklaren hoe u tot bepaalde innerlijke beseftoestanden bent gekomen. Maak zelfs uzelf niet logisch duidelijk, waarom u de dingen ziet, zoals u ze ziet. Want wanneer u uzelf logisch wilt gaan verklaren, maakt u al het logische door schijnlogica onlogischer dan het ooit geweest is.

En nu wij toch bezig zijn: Wat is kentekenend voor innerlijke bereiking? Ik zou zeggen dat iemand, die innerlijk iets bereikt, daardoor ergens ook rijker geworden moet zijn. Iemand, die echt rijker is geworden, is in staat van die rijkdom ook anderen te laten genieten.

U bent dus dichter bij innerlijk besef en rijkdom, naarmate u krachtens het innerlijke bereikte in staat bent méér voor anderen te doen en aan anderen meer van uw kracht en besef mede te geven. Op het ogenblik dat u meent uw geestelijke erkenningen voor uzelf op een soort spaarbank te moeten zetten en daarom niets daarmee te moeten doen, zult u volgens mij, zowel uzelf als eventuele anderen bedriegen omtrent uw geestelijke bereikingen.

Het belangrijke is daarbij niet dat je wonderen leert doen. Per slot van rekening gelooft toch geen mens je in deze tijd, wanneer je een wonder doet. Het belangrijke is dat u leert alles wat in u leeft zo sterk te uiten dat het in de werkelijkheid rond u voor u kenbaar wordt.

De mens, die meent dat innerlijke bewustwording gescheiden kan worden gezien van het uiterlijk gedrag, reageert even vreemd als de gelovige, die meent dat vroomheid alleen in de kerk thuis hoort. Wanneer het er op aan komt, deugen zij geen van beiden in werkelijkheid. Ga dus uit van het standpunt dat alleen innerlijke waarden van werkelijk belang kunnen zijn, wanneer zij in de praktijk kunnen worden gebracht. Bovendien zal een innerlijke bereiking, die je in je eigen wereld voor jezelf en anderen kenbaar kunt maken, je er toe brengen met meer ijver verder te streven.

Laat alle innerlijke erkenningen, waarmee u in feite toch niets doen of bereiken kunt, voorlopig rusten en concentreer u op die dingen, die wel onmiddellijk in de praktijk kunnen worden gebracht. Wanneer een dergelijke erkenning toch voor u van belang is, zal in uw verdere streven en werken deze waarde als vanzelf mede een rol gaan spelen. Bovendien meen ik dat het zonde is van de tijd, wanneer je te veel aandacht een theorieën en nutteloze overpeinzingen gaat besteden.

Veel mensen menen dat innerlijke bewustwording het resultaat is van lange overpeinzingen, logische opbouw in de ontleding, kortom een geestelijk trappen klimmen zonder einde, waarvan men dan gemeenlijk een soort geestelijke hartverlamming overhoudt, zodat men pleegt te eindigen op een zeer stoffelijke wijze. Dit is niet juist: geestelijke bewustwording is een proces van rijping waarbij het besef van eigen zijnstoestand zich opeens, als bij een explosie, verhoogt. Je ziet dan opeens de dingen anders, beseft de waarden op andere wijze en beseft eigen mogelijkheden en werkingen op een nieuwe wijze.

Gezien dit alles, is het bij alle esoterie belangrijk dat u uitgaat van het feit dat uw bestaan zinvol is, en niet eerst de zin van dit bestaan voor uzelf overtuigend tracht aan te tonen. Wanneer u eerlijk bent, zal dit laatste u namelijk nogal wat moeite kosten.

Zie u zelf ook niet als al té onbelangrijk in het geheel. U zult dan namelijk geneigd zijn eigen bestaan niet al te zeer te richten naar de waarden, die men innerlijk ontdekt. "Het is toch onbelangrijk, niet waar?" Maar als het dan, volgens u, zo onbelangrijk is dat men in de praktijk wel van de innerlijk erkende waarden kan afwijken, vraag ik mij af, of het dan wel de moeite waard is om met veel zoeken en werken die innerlijke waarheid te vinden. En dat is, volgens mij, het geval wanneer je jezelf zo onbelangrijk wilt zien dat je meent dat je daden niet noodzakelijkerwijze in overeenstemming met je besef hoeven te worden gebracht. Iemand, die zegt te geloven, maar niet volgens dit geloof leeft, is volgens mij of een dwaas of een gek. Dwaas, wanneer hij niet wérkelijk gelooft en zo het geloof eerder als een soort zelfrechtvaardiging tegenover de wereld gebruikt, en een gek, wanneer hij werkelijk gelooft, maar het niet de moeite waard acht te leven volgens hetgeen hij als zekerheid erkent.

Hopelijk tref ik hiermede niemand in zijn gevoeligheden. U denkt misschien dat ik weer eens goed van leer trek. Dit is niet het geval, zover het mij betreft: ik constateer alleen maar feiten en formuleer deze op de mij eigen wijze. Ik wil hierbij meteen aantekenen dat formuleren zeer belangrijk kan zijn. Wanneer ik namelijk formuleer op een wijze, die beantwoordt aan de innerlijke erkenning, aan de gevoelens, zal de fout, die misschien in de formulering zelf nog aanwezig is, door de emotie daarachter nog kunnen worden opgeheven of onschadelijk gemaakt. Maar op het ogenblik dat je meent, dat de emotie onbelangrijk is in deze, kom je er toe formuleringen te hanteren, die zodanig aanvaardbaar zijn dat het gevaar bestaat voor een emotioneel in de knoop geraken, wanneer je de logische ontwikkeling verder doorzet en op jezelf toepast.

Veel mensen komen geestelijk in moeilijkheden, omdat zij al hetgeen wat voor hen geestelijk noodzakelijk is, zodanig mooi hebben geformuleerd dat zij zelf geen kans meer zien zich daaraan te houden. Het gevolg is dan een toenemen van het schuldgevoel, waardoor zij steeds minder hun innerlijke werkelijkheid kunnen aanvaarden, steeds minder van de in hen werkelijk levende krachten en waarden willen beseffen en in steeds toenemende mate, de fouten, die zij ten aanzien van de mooie formuleringen in zichzelf ontdekken, aan de wereld beginnen te wijten. Zoals u wel van een vriend van mij eerder gehoord zult hebben, begint de mens dan te werken met wat hij zijn "geweten" noemt: een reeks van normen, die het mogelijk moet maken de fouten in eigen gedrag en denken tijdig te constateren, maar die alleen snel werkzaam wordt, wanneer anderen fouten - volgens die normen - begaan.

Een mens heeft namelijk een grote lijdzaamheid, duldzaamheid, begrip en verdraagzaamheid, zodra het zijn eigen afwijking van de door hem aanvaarde normen betreft. Zodra anderen dit doen, liggen de zaken natuurlijk minder gunstig. Juist daarom meen ik dat het bij het streven naar innerlijke bewustwording interessant en nuttig voor u zal zijn, steeds ook rekening te houden met de feiten, maar dan met de feiten zoals u ze ziet, niet met de feiten, zoals u die als beter of juistere beredeneert. Want wie tracht de werkelijkheid te verbeteren, voor hij haar aanvaardt, loopt telkens weer vast in eigen onvermogen.

Werk vooral niet te veel met feiten zoals u dezen volgens mystiek of geloof kosmisch veronderstelt. Dan zweeft u over het algemeen zover van de werkelijkheid in uw wereld af dat u niet meer kunt bepalen waar u zelf bent en waar u terecht zult komen. Ga uit van de vraag: wat kan ik vanuit mijn innerlijke wereld, gevoelsmatig of redelijk, maar altijd praktisch, kenbaar maken in mijn eigen wereld. Wanneer de levenspraktijk de uiting is van het innerlijk besef, ontstaat een innerlijke groei, waardoor het Ik zichzelf steeds juist zal zien en steeds juist de verhoudingen in eigen wezen en wereld gaat beseffen. Dan komt men tot de conclusie dat men in feite in het leven toch wel zeer belangrijk is. Ofschoon het Ik vanuit zichzelf of voor zichzelf misschien niet al te veel te betekenen heeft, zal men erkennen dat men zodanig veel betekent voor anderen dat alleen hierdoor reeds de zinvolheid van het eigen bestaan meer dan voldoende bewezen kan worden geacht.

Hierom lijkt het mij belangrijk dat men zich als mens ook bezig houdt met hetgeen men werkelijk voor anderen betekent. De meeste esoterici houden zich zozeer met zichzelf bezig dat zij aan niemand anders meer denken. Er zijn zelfs mensen, die zich zozeer in zich zelf keren dat zij

voortdurend in meditatie zeggen te verzinken, zélf s wanneer dit voor anderen kennelijk een middagslaapje is dat door licht gesnurk wordt kenbaar gemaakt.

Kortom, de ware esoterie houdt zich steeds met de wereld bezig. Deze wereld rond mij is voor mij de verklaring van een kosmisch geheim. Niet omdat de gehele wereld nu toevallig geheel goddelijk is, want vanuit menselijk standpunt gezien is zij zozeer menselijk dat zij alle aan God toegeschreven aspecten schijnt te ontberen, maar om de reden dat in het geheel van de verschijnselen en verhoudingen van de wereld al datgene weerspiegeld wordt, wat in mijzelf bestaat. Alles, wat ik in de wereld zie, moet ik mij ten minste in mijzelf kunnen voorstellen om het te kunnen waarnemen en de betekenis ervan te kunnen begrijpen. Alles, wat ik als beeld van de wereld in mijzelf opneem, is dus mede een omschrijving van mijn eigen wezen.

Ik kan mijzelf alleen in relatie tot de wereld beoordelen. De werkelijkheid omtrent mijzelf kan ik alleen zien ten aanzien van een werkelijkheid, die ik in de wereld ken of veronderstel. Laat mij dan ook realistisch blijven en stellen dat mijn esoterische bewustwording gebaseerd is op een wisselwerking, die tussen mij en de wereld bestaat en dus de praktische waarde, die ik aan het innerlijk erkende weet te geven in de praktijk.

Hopelijk kunt u mij begrijpen, zonder dat ik al te duidelijk wordt. Want wanneer je al te duidelijk wordt, is er altijd wel weer iemand die zegt: maar dat kan hij toch nooit bedoeld hebben...

Begrijpelijk, want de mens is het meest kwetsbaar in zijn vooroordelen. En een vooroordeel is een oordeel, waardoor de mens zichzelf tracht te bevóórdelen ten aanzien van de wereld, die hij veroordeelt.

Wat mij brengt tot het laatste punt van mijn esoterie. De praktijk van het leven berust niet op veronderstellingen maar op feiten. Op het ogenblik dat ik, om mijn stellingen te kunnen handhaven, feiten ga ontkennen, vervreemd ik mij van de werkelijkheid. Dan zal ik ook de waarheid omtrent mijzelf en de kracht, die in mij werkzaam is, nooit meer kunnen ontdekken. Men zal dus steeds moeten uitgaan van de feiten.

Deze feiten zijn slechts zelden vleiend voor de eigen persoon. Tenminste dat denk je. Maar is het wel zeker dat de normen, die men aanlegt ten aanzien van de eigen persoonlijkheid, ook de juiste zijn? Een groot deel van de menselijke normen omtrent leven, plicht enzovoort zijn in feite niet veel meer dan een verdraaiing van de werkelijke feiten in de wereld door degenen, die daarin rechtvaardiging of voordeel zoeken. Laat die normen daarom maar liever rusten en houd je aan de feiten. Deze zijn een weergave van de wereld, zoals de Schepper deze heeft geschapen met alle mogelijkheden en zo mede een weergave van de werkelijkheid omtrent het eigen Ik en de kracht, die in de kern daarvan bestaat.

Conclusie ten aanzien van de praktijk: Het ontkennen of veroordelen van hetgeen in mij of voor mij kenbaar in anderen bestaat is à priori het verwerpen van iets, wat binnen de goddelijke schepping bestaat en dien ten gevolge door de Schepper zelf als mogelijkheid werd gegeven. Ik heb het recht, uit de vele mogelijkheden, die er voor mij bestaan, te kiezen. Ik heb echter niet het recht de mogelijkheden, die de Schepper heeft geschapen, te veroordelen of te verwerpen.

Daarom zal de mens uit zijn reële toestand, mogelijkheden, begeerten, verlangens, fouten enzovoort steeds weer terug moeten keren tot een bepalen van de persoonlijke keuze uit de mogelijkheden, die voor hem bestaan. Dit zonder ook maar ooit een andere keuze uit deze of soortgelijke mogelijkheden voor een ander te veroordelen. Hieruit volgt dat de grootst mogelijke vrijheid noodzakelijk is voor het bereiken van een ware innerlijke bewustwording. Deze vrijheid bestaat niet in het exploiteren van alle bestaande mogelijkheden, maar uit het volgens eigen wezen en in vrijheid volgens eigen besef selecteren daaruit. Het gaat er niet om alle dingen te doen, die gedaan kunnen worden, maar om steeds alle dingen te doen, die voor jouw wezen nodig, nuttig of aangenaam schijnen te zijn, mits daartegenover niet in eigen besef zoveel negatieve waarden schijnen te staan dat je de verantwoordelijkheid daarvoor niet meent te kunnen dragen.

Kortom, de esoterische praktijk kan niet bestaan met leven en laten leven, maar zal moeten berusten op een bewust leven en daarbij een even groot besef voor het feit dat je het leven van anderen nooit werkelijk voor hen kunt regelen. Kom je eenmaal zover, dan zul je gaan beseffen dat de Godheid als geheel zich voortdurend openbaart in alle delen van de schepping, en, wanneer de mens de facetten van de schepping, waarin hij God erkent, in zichzelf samen weet te voegen, zal in het Ik een composiet beeld ontstaan dat meer en meer de goddelijke werkelijkheid, zoals zij in Ik en menselijke wereld kenbaar is, zal benaderen.

Want de inkeer tot het Ik en de zelferkenning, waarop zovelen steeds weer plegen te hameren, is in wezen niets anders dan het erkennen van God in het ego. En dit is voor de mens en de geest slechts mogelijk door de erkenning van de krachten Gods in al het zijnde. Door het verwerpen of ontkennen van een deel van het zijnde richt de mens dan ook niet alleen buiten zich schade aan, maar maakt hij zichzelf een ware erkenning onmogelijk. Kortom: de ware esotericus is orthodox voor zichzelf, maar gelijktijdig uitermate progressief in zijn waardering voor alle anderen.....

En daarbij wil ik het dan laten.

Ik voel mijzelf als een woestijn / wil mij aan helder water laven. / Maar om te vinden de bronnen van het zijn / moet ik eerst zeer diep in mijzelve graven / en toch aanvaarden dat voor mij/ het leven blijft nog een woestijn.

Nu moet ik u nog een raad geven. Windt u niet op over die ander. Hij voelt zich nog veel beroerder dan u. Maak u niet druk over de stomiteiten van anderen. U doet zelf vaak veel stommer, alleen hebt u dat nog niet bemerkt. Beroep u niet te veel op uw rede, want als het er op aan komt, gedraagt u zich redelozer dan vele anderen. Beschouw zo de wereld en je vindt voldoende vrede in jezelf om zelfs met de wereld van vandaag nog in vrede te kunnen leven. En dat kan zeer belangrijk zijn in deze dagen.

Goedenavond.

(met weglating van het Schone Woord)

d.d. 28 maart 1968.